



---

## Verslag online Themabijeenkomst 2

### “Wat is de kern van ons katholieke geloof?”

Datum: donderdag 14 mei 20.00 uur

---

#### Inleiding

Om 19.45 uur komen alle deelnemers binnen via de Zoomlink die zij van tevoren hebben ontvangen. Zo'n 25 deelnemers vanuit verschillende locaties doen mee. Aanwezig vanuit het pastoraal team zijn pastoor Henri ten Have en pastor Guido Dieteren. Vanuit het Centrum voor Parochiespiritualiteit hebben Tim Schilling en Mirjam Spruit zich hierbij aangesloten. Hadewijch Klaassen (werkgroep Themabijeenkomst) leidt de avond in met een uitleg over Zoom en legt uit wat we gaan doen. We starten met gebed. Guido Dieteren spreekt over de tijd (van het coronavirus) waarin we ons nu bevinden.

We kunnen elkaar zien, maar niet de hand schudden of van tevoren even bijpraten over hoe het met ons gaat. Toch willen we daar een moment aan wijden: hoe gaat het met u? Om deze vraag te beantwoorden en zichtbaar te maken hoe het met eenieder gaat, beantwoorden de deelnemers de eerste poll.

Bijna iedereen waardeert deze periode met een redelijk goed cijfer (7 en 8 op schaal tot 10). Een enkeling gaf aan het als zwaar te ervaren.

De andere vraag is: waar heb je nu meer tijd voor? (Bijvoorbeeld Bijbellezen, een kaarsje opsteken in de kerk, meer te weten komen over het katholieke geloof, een kaartje sturen etc..). Diverse antwoorden werden gegeven.

#### Terugblik vorige bijeenkomst

Mirjam Spruit blikt terug op de afgelopen keer met betrekking tot de missie van ons katholieke geloof. En ook hoe we vormgeven aan deze missie in coronatijd. Door de coronatijd lijkt de missie urgenter te worden. Zij ziet drie bewegingen:

1. kerken die afwachten tot de coronatijd weer voorbij is.
2. kerken die iets doen zoals livestreammissen, diaconale projecten.
3. Een snelle aanpassing aan de werkelijkheid wegens hun duidelijke visie en missie. Kerken die open worden gesteld, de digitale weg wordt gevonden. Kerken die concreet mensen nabij zijn.

De vorige keer hebben we gekeken naar wat de opdracht van de kerk is. In de Bijbel wordt genoemd: *“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”* - Mattheüs 28, 19-20.

Een kerk met een leger missionaire leerlingen kan de wereld veranderen. De parochie zou dus de focus moeten hebben op het vormen van mensen tot leerlingen van Jezus, om mensen met Hem in contact te brengen. Omdat we het over de kern van het katholieke geloof hebben, is aan eenieder van tevoren gevraagd om een voorwerp, (Bijbel)tekst of afbeelding mee te nemen wat voor jou de kern van het katholieke geloof uitbeeldt.

## **Wat is de kern van het katholieke geloof**

Tim Schilling aan het woord. Tim heeft in het kader van een voorwerp, afbeelding of tekst een foto meegenomen uit 1967. Hij was toen 2 jaar en zit bij zijn grootvader op schoot. Zijn grootouders vingen vaak de kleinkinderen op. Hij associeert ze met liefde en dat doet God ook met ons. Vooral het oogcontact met zijn oma geeft dit duidelijk op de foto weer. Zijn oma leefde hem voor dat de relatie met Jezus belangrijk is.

## **Eerste break-out ronde**

Vervolgens gaan we uiteen in groepjes van ongeveer 3 personen om het meegebrachte voorwerp, tekst of afbeelding te bespreken met elkaar. De gesprekken duren 15 minuten. En daarna keren we weer terug naar de “plenaire ruimte”.

## **Wat is het goede nieuws?**

Jezus zegt, Verkondig het ‘goede nieuws’ aan heel de wereld. Maar wat is ons ‘goede nieuws’? Vaak wordt het goede nieuws uitgelegd met de Bijbeltekst uit het evangelie van Johannes 3:16:

*“Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit.”*

In één woord is dit JEZUS wat hetzelfde betekent als GOD REDT.

Waarvan worden wij gered? Uit de zonde en de dood; uit ons ellendige isolement:

*“Door zijn grote liefde voor ons heeft God... ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt” – Efeziërs 2:4*

Paus Franciscus: *“Allen die zich door Hem laten redden, worden bevrijd van zonde, droefheid, innerlijke leegte en eenzaamheid.” – Evangelii gaudium 1*

We kunnen geestelijk dood zijn en daarvandaan weer opnieuw tot leven komen.

Hoe heeft Jezus dat gedaan? Door in alles, namens ons, trouw te blijven aan God. (vgl. Filippenzen 2:7-8; 1 Petrus 2:24). Wij konden onszelf niet redden, en daarom heeft God Zijn Zoon aan ons als redder gegeven. Jezus heeft (door Zijn leven, dood, en verrijzenis) de grenzeloze liefde van God voor ons geopenbaard. Wanneer wij die liefde aanvaardden, en met anderen delen, ontdekken wij onze ware roeping als mens en worden wij gelukkig.

Jezus herstelde de band met God. Daardoor gaat Hij een relatie met ons aan en vormt ons om (omvormen) met zijn heilige Geest zodat we verbonden met Hem mogen blijven.

## **Getuigenis**

Tim Schilling vertelt hierna zijn getuigenis. Hoe hij als atheïst veranderde. Hij werkte hard en schoot tekort in zijn leven. Zijn relatie liep daardoor stuk. Hij zat diep in de put en had het gevoel dat hij zijn

idealen niet meer kon naleven. Hij vroeg zich af waar hij de kracht vandaan moest halen om dat te doen. Uiteindelijk redde Christus zijn leven en de dagen van zijn leven staan nu in het teken van zijn redding.

### **Tweede break-out ronde**

“Welke kans(en) biedt de coronatijd je om te groeien in je band of relatie met Jezus, met God?” In groepjes gaan we uiteen om 15 min. over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

### **Afsluiting**

Tim: “nieuwe kansen worden ons aangereikt. Een moment van reflectie dat misschien ook een impuls kan bieden stil te staan wat geloof betekent en hoe we dat kunnen beleven.”

De volgende bijeenkomst wordt gepland op donderdag 25 juni via Zoom (link volgt nog).

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar [titusvernieuwt@pztb.nl](mailto:titusvernieuwt@pztb.nl).